

Farveblind ?

(Mel: Jeg vil male dagen blå .. Pia Raug – LV ny udgave III, s 177)

1.
Hun sku' male Danmark rød!
Det var noget hun fortrød -
Så de løfter, der blev givet,
de er lisså stille sived'
- Løfter er som pust i sivet -
Hun er mere blå end rød!

2.
Så slap Venstres lykke op
Der er koldt på magtens top
for Lars Barfods fusser fryser
Liste C fik sig en nyser
Dette valg det blev en gyser
for hans lille, tapre flok!

3.
Nu er Søvnald blevet grøn
som naturens muntre søn.
Han sku' ændre sig en smule:
som minister sku' han skjule
hvad han mente om de gule
så han daled' ned i løn

4.
Henrik Sass er listet a' -
Det var ingen heldig dag
da han mødte en Bandidos
i en knejpe med amigos -
Helles engel traf en stopklods
Det var ris til egen bag

5.
Politik er som revy
der er megen deja vue!
Kragh og Auken blev ministre
Hækkerup-familien klistrer!
En Thor Pedersen så bister
der vil hærge land og by!

6.
Hvis man tjener penge sort
kommer man nok snart til kort -
Møger finder snart de penge
høster guld på røde enge,
med finansens gyldne drenge
går han ikke på akkord

7.
Ole Sohn fik kassen fuld
af det gamle, røde guld.
Er det mon hans gamle drømme
russisk gas i stride strømme?
bli'r vi holdt i Putins tømme
til han ligger under muld?

8.
Men det GRÅ guld kom til kort
- Ritt og Uffe ble' vist bort
Vores BRIK ambassadører
kosted' nok lidt basse-ører
men de spared' translatorer ?
(hør når Villy taler sort!)

9.
Villy Søvnald regned' ud
hvad man gi'r en løftebrud:
Så som bryllups-morgengaven
var Betalingsringen sagen!
(Kun i Gedser og på Skagen
kan bilisten puste ud)

10.
'Har du penge kan du få!'
-Det er planen! Er den blå?
Når Margrethe kø'r med klatten
må SF pænt stå med hatten
i hver hånd og følge 'skatten'
la' de røde faner stå-

11.
'Ud og se med DSB!'
- men hvornår det mon kan ske,
Det er uklart, ganske tåget,
For de holder mer' end lovet.
Alle spejder efter toget -
Det er ikke til at se.

12.
Lad os male natten lys
fuld af sang og stjernedrys -
Ur-Snapphanen frygter ingen
afgift, skat – betalingsringen
gør som ham og bask med vingen
glemme, hvor du satte kryds!