

# Forborgen charme?

Mel: (Man kan vel ikke gøre for, at man har charme...) fra 'Sommer i Tirol

1.  
Velkommen til vor loges fest – (og husk at låse dør'n!)  
Vi glæder os som børn!  
og ta'r endnu en tårn  
For siden sidst der er der gået mange ting i svang  
og det vil vi beskrive i en sang:

Det er så sjældent at vi ses og kommer sammen  
Men når det sker, så sker det fa'me' med manér!  
Når man får båndet på og smider hverdagshammen  
så ved man godt, det er på Frue Plads det sner!  
Så gi'r den indre glød hver bror og søster varme  
- 'en lille én ' får malet tuden ekstra rød -  
Så vi bli'r alle ramt af Ursnapphanens charme  
Og glemmer alt om Verdens ondskab, sult og nød!

2.  
I Danmark har vi rod, ja vist! - Se blot hvordan det går  
på gamle Christiansborg  
igennem mange år -  
De folk, som vi har stemt på der, de render rundt som gæs  
mens vi må løfte stadigt større læs:

Er der mon nogen dér, der har en smule charme?  
Og som kan huske hvad de loved dig i fjor?  
'Mere velfærd, mindre skat' – ja gu' bevar' me!  
De skøne løfter er for længst smidt over bord  
De li'frem vader fra skandale til skandale  
og bli'r kun siddende med 'hjælp' fra Pia K -  
- og så fordi at Helle Thornings ny kabale  
med Villy Søvndal er lidt kringlet at forstå.

3.  
Først var der Lene Espersen – som tog en gal billet  
"- Mallorca er jo fedt  
Lad Clinton vente lidt!"  
Og det var først da Gallup fik fortalt hvad det betød  
at Lene tænkte på, at hun fortrød!

Hun tro'de alle folk ku' indse hendes charme  
at det var vigtigt at ha' ferie med børn  
Og det sku' vær' et sted med godt med sol og varme  
- Glem alt om Arktis, hvis man ikke er en bjørn!  
Men knap var den sag glemt, så startede den næste  
- For hun fik ikke lov at lande i Kabul.  
Det dyre jefly, som hun tog, sku' vær' det bedste,  
Men det fik forbud mod at flyve før til jul.

4.  
Og så kom en rapport i vej'n – den havde Lene 'glemt'-  
og det ble' ekstra slemt  
da Løkke selv ble' klemt  
Da Thulesen var julestemt, så slap hun med et grynt  
og næsen - den var ikke kun til pynt!

Lars Løkke sely sku' ikke blande sig i striden,  
For han har mer' end nok at se til, arme mand!  
Og godt nok er COP 15 meget længe siden,  
men der er stadig noget råddent i vort land:  
Den ny finanslov som Claus Hjorth har præsenteret  
er sikkert nok det bedste manden ku' ha' gjort:  
Et lapperi af skøre påfund, integreret  
med motorvej og fremmedhad af alskens sort

# Forborgen charme?

Mel: (Man kan vel ikke gøre for, at man har charme...) fra 'Sommer i Tirol

5.

En jæger skrev en bog om krig – og så faldt himlen ned  
og forsvarsstaben skred  
ministeren blev vred!  
Den bog, han skrev var ubekvem, de så den helst forbudt  
Men det har de vist inderligt fortrudt!

*”Man ta'r lidt Google og får gang i Wikipedia  
så' det så godt arabisk, som det nu ka' bli'!”*

Al Quaeda, vil jeg tro, fik noget de ku' grin' a'  
Da de fik set vort forsvar hullet som en si.  
Den pressechef sku' nok ha' valgt en anden gade  
at køre skytset frem i, det er soleklart  
Og kun hvis krudtet det er tørt, så skal man lade -  
- Monstro den ny minister, hun er mere smart?

6.

En spruttes liv er kort og vådt – og Pauls liv er endt  
Han nå'de at bli kendt  
på et bizart talent:  
Skønt han var blød i bolden, tænk: så ku' han forudsi'  
hvad VM-resultatet skulle bli' !

Så skønt man ikke har så særlig megen charme  
har man trods alt en ærlig chance, ka' vi se  
Det hjælper sikkert nok med otte lange arme  
og så lidt sugekopper til at holde ve'  
Måske sku' Lille Lars fra Græsted ha' en sprutte  
som kan fortælle ham, når noget vil gå galt  
Og om han snart skal til at tænke på at smutte  
Hvis der er flere ting, som ikke ble' fortalt

7.

I Lyngby-Tårnbæk har de travlt – Når julen står for dø'r'n  
så ka' man slå til sør'n  
og glæde byens børn!  
Så før Hans Christian Schmidt ku' nå at samle stemmer nok  
Så stemte de ved Gud i samlet flok:

*'Vi syn's hver borger ska' ha' 100 meter asfalt,  
med samt lidt brosten og en ekstra pose salt!'  
'Det' er skam nåd' et samlet byråd de har aftalt  
- de gode borgere, dem skylder vi jo alt!'  
( Det næste bli'r det værk, der laver lys og varme)  
- Og de bli'r sikkert også tilbudt en kloak!)  
'Et hul? Javist, men der er ingen grund til harme!  
For nu fik vi budgettet til at gå i hak!'*

8.

Det næste valg til næste år – det bli'r et gyservalg  
hvor alting er til salg  
og meget i forfald  
Det kræver mer' end ghetto-lov og skat på fedt og vin  
at kalde frem igen det danske grin :-(

Men her og nu så vil vi muntre os og glemme,  
for der er stadig megen skønhed på vor jord -  
For kun til sang og glæde bruger vi vor stemme  
vi hylder alle skønne Snapphøns ved vort bord!  
I kan jo ikke gøre for at I har charme  
Så lad os løfte vores glas og sige skål!  
(Når vi har gjort det, vil vi fylde vores tarmer )  
Men uden jer, så kom vi aldrig helt i mål!