

## Jubilæumskantate 2009

....hvori optræder politikere, præsidenter, godtfolk,  
røvere, kongelige, kron- og andet vildt.

Mel: På sjølunds fagre slettter (af Niels W. Gade at i ved det)

I Østre Gøing' Herred i skovens dybe skjul  
der lever skjult i løvet en højst mærkværdig fugl  
Skønt ik' en sjæl har set ham, så sker det lidt før jul  
Han drages over Sundet til sild og snaps og sul

Han svæver over alting og passer trofast på  
at lystigheden trives og stedse vil bestå.  
Trods krise-krads og bank-krak så la'r han os forstå  
at han har glimt i øjet, der oppe i det blå

Fra Christiansborg til Bryssel Bendt Bendtsen skifted job  
Men fortids synder gærer og graves ofte op  
For sælsomt gennem tiden går rygter om hans jagt  
Om muntert liv med fester - og bøsser som blev bragt

Trekvart århundred svandt, men vi samles end i dag  
og hylder Urrsnapphanen i dette muntre lag  
For han står vagt om Kronen <sup>1</sup> og om det gamle flag  
Og sørger for at visse får ris til deres bag!

At 'Gøre hvad Man bedst kan' er vist en borgerdyd  
Men det er ikke nok, når man negligerer snyd  
Da Strårups bank blev blanket og mistede sin pryd  
Fik Danske Bank's reklamer en ganske anden lyd

---

<sup>1</sup> Den danske, altså!

Tit korsers hver SF'er sig end på natlig sti  
Når Villy følger Helle og glemmer gammelt pli  
Men røde kabinetter de kommer for at gå  
- Hvis skatteskruen strammes kommer folk nok op at stå

En jæger gik at jage, han skrev en bog derom  
Men inden fjorten dage var forsvarsstaben tom  
Al Kajda, Talibaner og andre fæle folk  
de godter sig i Kabul, behøver ingen tolk!

Om godt en uge samles vor klodes stærke mænd  
om Connie og Lars Løkke, mon de ta'r stikket hjem -  
får mindsket deres udslip af gas og CO2?  
(Den største synder er nok trods alt den danske ko!)

Obama fik en fredspris - vi mangler bare fred  
Lars Trier en kulturpris? Snapphanen ka' bli' ved :-)  
Prins Henrik hjem til Caix? Og Margrethe på pension?  
Så får vi en Queen Mary når Pingo la'r sig kron' !

Klaus Bondam kør' med klatten på cykel mod hver bil  
Så efter ugens valg kan man unde ham et hvil  
Borgmesterjobbet tærer, de bli'r så hurtigt slidt  
så København og omegn bli'r nu fri for 'vilde Ritt'

Nu må vi slutte sangen, vi kunne blive ved  
Med muntre, sære sager fra vores urtebed  
Så rejs jer, kære Snapphøns og -haner ved hvert bord  
Sig skål for Urrsnapphanen, der stadigt på jer tror!